



volg ons via



Gemeentebrief augustus 2024



Kerkdiensten

1 september 2024 Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag
8 september 2024 Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder
15 september 2024 Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Bert ten Kate uit BoZ.
22 september 2024 Halsteren. Voorganger ds. Hans de Bie uit 's Gravenpolder.
29 september 2024 Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag.
Aanvang diensten 10.00 uur. Meer info www.pghnv.nl/agenda

Predikant

Cees en ik hebben een goede vakantie gehad (waarover ik in Rond de Kerken iets uitgebreider heb geschreven), die al weer bijna anderhalve maand achter ons ligt. Maar het weer is dusdanig zomers, dat ik bij tijden het gevoel heb dat ik de hele warme zomer heb doorgewerkt. Ik wil nog even terugkomen op de vakantie.

We hebben in Schotland diverse kerken bezocht. In een oude, statige kerk, met glas-in-lood ramen en degelijke kerkbanken, hebben we ook een kleurrijk kinderzitje gezien. "Wat mooi", dacht ik, "het kan gewoon beide; het eeuwenoude koesteren en tegelijk kindvriendelijk worden". Omdat we in de Sint Martinuskerk ook graag alle kinderen zich welkom willen laten voelen, hebben we het idee om voor na de dienst kinderspeelgoed klaar te leggen. Daarmee zijn we dus niet de eersten.



Ik ga het tweede seizoen in als predikant van Halsteren/Nieuw-Vossemeer. Dat heeft als **voordeel** dat ik inmiddels aardig ben ingeburgerd, de weg een beetje ken in de gemeente en de dorpen en weet wat er zoal speelt. Vorig jaar na mijn zomervakantie vroeg ik mij af wat ik zou gaan doen en aan zou gaan pakken, waarbij de vaste

onderdelen als kerkdiensten en kerkenraadsvergadering als ankerpunten waren, maar mijn agenda verder lege bladzijden vertoonde, die zich overigens wel vanzelf vulden. Het **nadeel** is dat ik echt niet meer om werk verlegen zit, en ik moet zorgen dat er witte plekken in mijn agenda blijven. Ik hoop in evenwicht te komen tussen werk en vrije tijd.
Ds. Marina van der Zwaag

Inspiratie

Ds. Arjan Plaisier: "Christus is actueel, in elke tijd en voor elk mens" | Protestantse Kerk in Nederland



Van de kerkenraad

De kerkenraad vindt het fijn dat aan de gemeente twee nieuwe ambtsdragers kunnen worden voorgesteld. De heer Arjan Wensink in het ambt van diaken en de heer Rein Ros in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Bevestiging van deze ambtsdragers zal plaatsvinden in de kerkdienst op de startzondag, 29 september a.s. Heeft u bezwaar tegen de bevestiging van deze ambtsdragers dan kun u dit bezwaar indienen bij de kerkenraad tot 22 september a.s.

Startzondag

29 september starten we het nieuwe seizoen met een kerkdienst in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Met onze eigen voorganger ds. Marina van der Zwaag. In deze dienst nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers en zullen de nieuwe ambtsdragers in hun ambt worden bevestigd.

Wij nodigen u uit om na de dienst mee te gaan naar biotuinierij "De Kromme Lepel", Laageind 20, Bergen op Zoom. De heer Peet de Krom, eigenaar van de tuinierij, zal ons ontvangen met koffie. Daarna geeft hij een rondleiding door zijn tuinierij en vertelt over de bijzondere manier waarop zijn bedrijf wordt gerund. Zoals we de laatste jaren gedaan hebben, willen we ook deze startzondag afsluiten met een gezamenlijke lunch. Deze vindt plaats op de tuinierij "De Kromme Lepel", bij mooi weer buiten, anders binnen. Wij vragen u ook dit jaar weer: wilt u uw eigen lunch meebrengen? Wij hopen op een grote opkomst.

Gea Ros-Peters, scriba

Toekomst Brabantse Wal

De fondsen die zijn aangeschreven voor de financiering van een regiopredikant hebben allen toegezegd het gevraagde bedrag te doneren. Hiermee is de weg vrij om de sollicitatieprocedure te starten voor een nieuwe regiopredikant. Via de landelijke kerk is 1 kandidaat aangeboden, waarmee de projectgroep het gesprek aangaat. De projectgroep bestaat uit twee kerkenraadsleden van elke Brabantse Wal-gemeente.

Gea Ros-Peters

Van de kerkrentmeesters

Kerkbalans

Tot nu toe is er door onze gemeente €44.600,-- overgemaakt voor kerkbalans. Dit is 65% van de toezeggingen, maar dat betekent dat er nog een bedrag van bijna €24.000,- open staat. Met nog 4 maanden te gaan dit jaar, willen we u hieraan nog een keer herinneren. Mocht u nog niet hebben betaald of bent u het vergeten, kijkt u het nog eens na. We hopen het toegezegde bedrag ook dit jaar weer te behalen. U weet, dat om onze kerkelijke gemeente draaiende te houden, wij uw bijdrage heel hard nodig hebben.

Solidariteitskas 2024

In juni zijn de verzoeken tot betaling van Solidariteitskas 2024 verzonden. Wij worden als PKN-gemeente hiervoor aangeslagen per belijdend lid. Helaas is van een aantal leden nog geen betaling hiervoor ontvangen. Ook hiervoor dezelfde vraag mocht u nog niet hebben betaald of bent u het vergeten, wilt u het nog eens nakijken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Orgels

Wij kijken al geruime tijd aan tegen de steiger voor het orgel in de Martinuskerk, terwijl het lijkt alsof er weinig gebeurt. Dit is echter gezichtsbedrog, want er wordt wel degelijk hard (en degelijk) gewerkt! De orgelbouwer is in zijn werkplaats druk bezig met het vervaardigen van de pijpen voor een nieuwe trompet, die in de plaats komt van een ander register, een heel secuur werkje waarvoor veel vakmanschap voor nodig is. De steiger kan pas weg als ook deze pijpen zijn geplaatst en het orgel in zijn geheel is gestemd. Alle overige werkzaamheden zijn gereed en naar verwachting kan de oplevering in oktober plaatsvinden. Het opnieuw in gebruik nemen zullen we niet ongemerkt laten passeren, maar daar hoort u te zijner tijd meer over.



Ondertussen heeft onze organist Edu de Goffau een plateau gemaakt waar het koororgel op komt te staan. Dit plateau is vrijrijdbaar zodat het orgel tegen de muur kan komen te staan en alleen voor onderhoudswerkzaamheden naar voren gereden kan worden. Mooier qua aanzicht en meer ruimte in het koor. Op 6 september zal het orgel door een deskundig iemand uit elkaar worden genomen en met vereende krachten op het plateau worden geplaatst, waarna alles weer gemonteerd wordt, zodat het de zondag erna weer gebruikt kan worden.

Subsidie onderhoud

Omdat onze kerken Rijksmonumenten zijn kunnen we voor periodes van telkens 6 jaar subsidie vragen voor het groot onderhoud. Recent kregen we bericht dat voor de Sint-Martinuskerk een fors bedrag van ruim €150.000,-- is toegezegd. Vorig jaar is voor de Kerk in Nieuw-Vossemeer al een bedrag van bijna €30.000,-- toegezegd. Uiteraard zijn we hier heel blij mee omdat het onderhoud van beide kerken veel geld kost. Dit betekent echter wel dat we zelf nog een fors bedrag moeten

bijleggen, want de subsidie dekt 60% van de werkelijk gemaakte kosten. We gaan binnenkort plannen maken om te bezien wat we wanneer gaan uitvoeren.

Uw kerkrentmeesters

Voor de kinderen/jeugd



Kinderen altijd welkom! Helpt u mee?

Iedereen die met enige regelmaat de kerkdiensten bezoekt weet het wel: we zien nog zelden kinderen in de kerk. Maar áls ze er zijn willen we natuurlijk wel graag dat ze zich heel welkom voelen! Dit levert al een tijdje een spanningsveld op: kunnen we hiervoor kindernevendiensten blijven organiseren (met de daarbij horende teleurstelling als er dan geen kinderen zijn)? Of moeten we dit maar helemaal achterwege laten (waarbij we kinderen niets kunnen bieden als ze er zijn).

Om de bovenstaande situatie te doorbreken is tijdens de afgelopen gemeente-avond het volgende idee gepresenteerd om te zorgen dat we kinderen altijd met open armen ontvangen:

- Er komt een kanten-klare map met diverse leuke dingen voor kinderen (knutsels, kleurplaten, kinderbijbelverhalen etc.).
- We leggen een lijst aan met vrijwilligers die bereid zijn om met de kinderen mee te gaan naar Baak (Halsteren) of consistorie (Nieuw Vossemeer) gedurende de preek. Hier is geen voorbereiding voor nodig!

Bij dit idee is dus geen sprake meer van roosters of geplande kindernevendiensten waardoor we met recht kunnen zeggen: kinderen **ALTIJD** welkom.

Soms zijn er wel kinderen in de dienst maar willen zij tijdens de preek gewoon in de dienst blijven. Ook hiervoor hebben we een goede oplossing: de preek van de week. Dit is een leuk boekje waarin de kinderen kunnen opschrijven / tekenen wat hen is opgevallen tijdens de preek. Altijd goed voor nieuwe inzichten! Dit kan ook ingezet worden mochten er op enig moment geen vrijwilligers aanwezig zijn.

Bij kinderen horen natuurlijk ook ouders en die drinken in het algemeen graag even koffie na de dienst. Niet altijd het meest boeiende moment voor kinderen. Daarom is ook het idee ontstaan om een mooie kist met speeltjes in de kerk te zetten zodat ook na de dienst aan de kinderen wordt gedacht.

De eerste vrijwilligers hebben zich tijdens de gemeente-avond al gemeld, maar we kunnen er natuurlijk nog veel meer gebruiken. Is dit iets voor jou / u? Laat het weten! Zodra we een goede lijst met vrijwilligers hebben kunnen we een ingangsdatum bepalen en nog een aantal praktische zaken regelen.

Martin Vooijs

vooijsmail@kpnmail.nl

Tour d' Orange 2024

Misschien herinnert u het zich nog wel van vorig jaar: de Tour d'Orange. Ook dit jaar gaan Christian van Saarloos en Martin Vooijs weer de uitdaging aan om 150 km te fietsen tijdens deze sponsorfietsstocht van Youth for Christ.

We zijn alweer een jaar verder met het gezamenlijke jeugdwerk op de Brabantse Wal, waarbij de Protestantse Gemeenten Steenberg, Halsteren – Nieuw Vossemeer en Woensdrecht de handen ineen hebben geslagen. Er is in het afgelopen jaar ontzettend veel bereikt! Al veel eerder dan gedacht is een prachtige locatie gevonden die omgedoopt is tot De Zoutfabriek. Iedere woensdag en donderdag is er een inloop, en daarnaast zijn er tal van activiteiten, zoals de muziekgroep en de kookgroep. Er zijn bijzondere activiteiten georganiseerd, en er staat nog heel veel in de planning. Op de website <https://brabantsewal.yfc.nl> staat hier meer over.



Om geld in de zamelen voor de Tour d' Orange, hebben een aantal jongeren zelf ansichtkaarten ontworpen, die zij gaan verkopen in onze kerken. Binnenkort volgt hier meer nieuws over!

Helpt u mee? Ieder bedrag is welkom!

Klik op de volgende link of scan de QR op de foto om mee te doen.

<https://supp.to/youth-escape#team> Hartelijk dank!

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingshulp

De ZWO commissie initieert een nieuw project: Bangladesh

Sinds maart 2020 steunen wij vanuit onze kerkgemeenschap projecten in Moldavië. Dit werd samen met 19 andere kerken in Noord-Brabant opgezet met als titel: Brabant voor Moldavië.

Het lijkt ons goed om de aandacht voor de komende 3 jaar op een ander werkgebied van Kerk in Actie te richten. Hiermee komen de projecten in Moldavië niet tot stilstand. Andere kerken steunen intussen projecten in Moldavië. Verder steunt de organisatie van Kerk in Actie de projecten vanuit de algemene collectes die worden gehouden.

Kerk in Actie (KIA) heeft alle (73) projecten onderverdeeld in **5 thema's**

- Bijbel als levensbron
- Kerk in de minderheid
- Kinderen en jongeren
- Op zoek naar veiligheid
- Kerken staan op tegen armoede

Daarnaast heeft KIA **7 actielanden** gedefinieerd. Wil een gemeente wat meer betrokken zijn bij het werk van KIA dan wordt geadviseerd om een actieland te kiezen.

De actielanden zijn: [Moldavië](#), [Bangladesh](#), [Colombia](#), [Rwanda](#), [Libanon](#), [Ghana](#) en [Indonesië](#).

Wij hebben gekozen voor **Bangladesh**. Bangladesh is een land met een prachtige delta, maar ook één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een kwart van de bevolking leeft in armoede en het land kampt steeds vaker met natuurrampen, zoals overstromingen. Hoewel christenen er een zeer kleine minderheid vormen, zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken willen graag dienstbaar zijn aan de samenleving, maar hebben steun nodig om te kunnen bestaan.

Via Kerk in Actie worden 4 projecten ondersteund:

1. Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving in Bangladesh

De kerk in Bangladesh is een kerk in de minderheid, want in dit islamitische land is minder dan een half procent van de mensen christen. Toch wil de kerk heel nadrukkelijk relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten op om in deze minderheidscontext te werken.

2. Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

3. Gemeenteopbouw voor dorpskerken

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgegaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.

4. Innovatief kooktoestel verandert levens

In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten. Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout, stoot minder CO₂ uit en produceert minder rook, waardoor het beter is voor de gezondheid van vrouwen. De komende periode zullen we via de Nieuwsbrief en korte presentaties tijdens de kerkdiensten meer over de projecten vertellen.



We starten het project bij de komende Braderie in Halsteren op 21 en 22 september a.s. Tijdens de braderie is er Open Kerk Plus. De Sint-Martinuskerk is open voor belangstellenden. De Plus zit in een uitgebreide boekenstand. De opbrengst van de verkopen is bestemd voor de projecten in Bangladesh. Door de beperkte menskracht is de omvang weer wat kleiner als voorheen. Niettemin bent u van harte welkom om even langs te komen en te kijken of er nog wat voor u bij is.

Op zaterdag zijn we open van 11.00 uur tot 16.00 uur en op zondag na de kerkdienst van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Namens de ZWO-commissie, Bas den Hollander

Open Kerk



Zaterdag 7 september is er weer Open Kerk in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Het thema is: *"Wie wil zingen, zing maar mee!"* Plonie van Ooijen zingt een aantal liederen, wellicht samen met u. Van 11.00 tot 14.00 uur staat de deur open voor iedereen die graag een kopje koffie of thee komt drinken. Maar ook voor een praatje of een luisterend.

Ook de handwerktafel is weer gevuld. Welkom!

Programma 2024/2025 van Vorming & Toerusting



Op dinsdag 10 september 2024 organiseert de Werkgroep Vorming & Toerusting een filmavond in de Sint-Martinuskerk. We vertonen dan de film *"The Old Oak"*. Een verhaal over een leeglopend mijnwerkersstadje, waarin zelfs de laatste kroeg *the Old Oak* met sluiting wordt bedreigd. Maar dan worden in het dorp Syrische vluchtelingen gehuisvest, wat voor extra onrust zorgt, maar door een onwaarschijnlijke vriendschap worden de verschillende werelden voorzichtig tot elkaar gebracht. Aanvang 20.00 uur.

De kerk is vanaf 19.30 uur open en de koffie/thee staat dan voor u klaar.

Lezing "de toekomst van de kerk". Op 13 november 20.00 uur in de Sint-Martinuskerk houdt ds. Aarnoud van der Deijl een lezing over zijn boek *"De toekomst van de kerk"*. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.

Gesprek tussen vier predikanten

Op 19 maart 2025 in de Sint-Martinuskerk vindt dit gesprek plaats over predikant/gemeentezijn op de grens van kerk en maatschappij. De predikanten zijn: ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot (luchtmachtpredikant Vliegbasis Volkert), Jocelyn van Nieuwenhuizen (hoofd geestelijke verzorging Radboud UMC, Nijmegen) Matthijs de Vries (predikant Hoogeloon-Eersel-Bergeijk) en ds. Hans de Bie.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Beiaardconcert

Op 4 september a.s. zal Janno den Engelsman het carillon van de Sint-Martinuskerk bespelen van 19.30 uur – 20.30 uur. Bij droog weer worden er stoelen in de tuin van de kerk geplaatst om van het concert te genieten. Van harte welkom.

Open monumentendagen in Halsteren zaterdag 14 en zondag 15 september 2024

Tijdens de Open Monumentendagen is de Sint-Martinuskerk open. Zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn rondleidingen en onder begeleiding kan de trap naar het carillon beklommen worden. Ook is er muziek. Er is een rondleiding op het oude kerkhof aan de Dorpsstraat, Een bezoek aan dit kerkhof is de moeite waard, er groeien zeldzame plantjes en veel bijzondere insecten zijn er te bewonderen.

Zondag is de Sint-Martinuskerk geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Ook op deze dag zijn er



rondleidingen, kunt u het carillon bezoeken en het oude kerkhof. Om 14.00 uur is er een optreden van Serenado. Een veelzijdig ensemble bestaande uit een ervaren violiste, een bekwame pianist/organist en een getalenteerde sopraan. Het ensemble presenteert een divers repertoire, van tijdloze klassieke werken tot de weelderige klanken van opera, operette en musicals.

Meer informatie over de activiteiten op de monumentendagen in Halsteren en Bergen op Zoom <https://openmonumentendagbergenopzoom.nl/>

Aktiviteitenflyer

De gezamenlijke Brabantse Wal-kerken hebben een activiteitenflyer gemaakt, waarin opgenomen alle bijzondere bijeenkomsten die de vier kerken organiseren in het komende seizoen. De flyer sturen wij als bijlage bij deze gemeentebrief en vanaf a.s. zondag liggen er ook papieren exemplaren in de kerken om mee te nemen.

Inloopochtend



Elke 3^e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus ook op 18 september 2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat we verder nog willen delen

- ◆ **Ontdek de rode draad door de Bijbel** met de EC-Bijbelcursus (nu ook in Roosendaal) Meer regelmaat in je Bijbel lezen, de hele Bijbel door en achtergrondinformatie over wat je leest. Daardoor ontdek je de rode draad door de Bijbel. Met de EC-Bijbelcursus volg je elke maand een les over een boek uit het Oude Testament en een les over een Nieuwtestamentisch boek. De lessen zijn in Roosendaal (gebouw De Levensschool Roosendaal, Benedendonk 1, 4707 TZ, Roosendaal). Elke maand is er 1 lesdag op een zaterdag. De eerste lesdag is op zaterdag 14 september. Meer informatie over de cursus en de aanmelding vind je op de website van het Evangelisch College: <https://www.evangelisch-college.nl/studie/ec-bijbelcursus/>.

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief